

WANDELROUTE

Oosteeklose bossen

De kortste route in de 'Boer- en bos'-reeks bevindt zich in de gemeente Oosteeklo. Als rode draad kozen we voor het element aarde. Geniet van passages langs boomgaarden, bunkers en de Antwerpse Heirweg.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland



THEMA
Aarde



START
Knooppunt 42



AFSTAND
6,8 km



WANDELKNOOPPUNTEN
42-41-TP-40



Points of interest

Elk punt op de kaart stelt een point of interest voor;
een punt dat de moeite waard is om even bij stil te staan.

1 Bosgrondschanters

Vroeger was het Meetjesland een arme streek en bestonden er hier beroepen waar we ons nu niks meer bij kunnen voorstellen. Zo was er het beroep 'bosgrondscharter'. Zij maakten specifiek gebruik van de naaldbomen hier. Hun taak bestond erin naalden uit het bos samen te harken en te verkopen aan azaleakwekers. Naaldbomen zorgen er namelijk voor dat de grond verzuurt en azalea's hebben een zure grond nodig om te groeien. De dennennaalden werden rond de planten verspreid en zo werd de zuurtegraad van de grond een stukje hoger.

Opdracht: 'schart' zo veel mogelijk naalden bij mekaar in ... seconden tijd

2 Appel- en perenkwekers

Op de site kan je het verhaal van appel- en perenkweker Johan Neyt bekijken. Deze 'kleine' boomgaard staat hier al heel lang. Johans vader startte hier als arbeider en werd uiteindelijk de baas van dit bedrijf. Nu zet Johan het bedrijfje verder in bijberoep. De appels en peren worden enkel aan particulieren verkocht. Iets later op de route passeren we de winkel. Eén adres voor meetjeslandse appels en peren!

3 Antwerpse heirweg

Deze weg loopt door verschillende routes. Vele mensen denken bij heirweg aan een romeinse weg, maar dit is in wezen een middeleeuwse naam: de weg van de kasteelheer. Aanduiding van een hoofdweg, om onderscheid met lokale weg te maken. Vaak werden wegen uit de romeinse tijd gerecycleerd hiervoor. De Antwerpse heirweg loopt van Brugge tot Antwerpen en langs het traject zijn verschillende romeinse vondsten gedaan. Maar het is onduidelijk of de weg ook daadwerkelijk dienst deed in romeinse tijd.

4 Bunkers

Je kwam er ongetwijfeld al tegen op de route; bunkers. Deze maken allemaal deel uit van de hollandlinie of Hollandstelling; van het Zwin tot in Antwerpen aan de kempelinie. De Duitsers bouwden deze tijdens Wereldoorlog 1 uit wantrouwen tegenover de Nederlanders. Wat heeft dit dan eigenlijk met natuurlijke erfgoed te maken? De bunkers zijn ondertussen al zo lang ingebed in het landschap dat ze het een zekere waarde mee geven, kijk maar naar de foto's. Ook bepaalde dieren genieten van hun aanwezigheid. Voor vleermuizen zijn dit ideale plekken om te overwinteren.

